

28 ΜΑΡ. 2000 -

Απόκομμα Έφημερίδος  
ΕΛΕΥΘ. ΤΥΠΟΣ

Καμεράτα - Μ. Παπαστάμου,  
Βασίλης Τσαμπρόπουλος  
Π36 Γης Λαυς Αλέκου Δράκου

**K ΑΜΕΡΑΤΑ:** Σπην προτελευταία συναυλία της όχι και τόσο συνεπαρμένης με τα κείμενα του κύκλου «Τάσεις του 20ου αιώνα» ορχήστρας, 4 έργα επηρεασμένα από την Τζαζ των γνωστών μουσουργών Μιγιό και Κόπλαντ και δύο νεότερων συνθετών, του 29χρονου Genes Pritsker και του F. Zappa.

Η μεταγραφή της μουσικής του Μιγιό για το μπαλέτο του «Η δημιουργία του κόσμου», για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων, στερεί το έργο από τις σημαντικές ευκαιρίες επιβολής που του προσέφεραν τα 11 πνευστά - δίπλα στα 4 μόνο έγχορδα του μπαλέτου - και που ούτε το πιάνο (με τον έμπειρο Θ. Κοτεπάνο, στη συναυλία της Καμεράτα) ούτε τα έγχορδα δεν μπορούν μόνα τους να δημιουργήσουν... ειδικά σχετικά με τις γνωστές στη γραφή του Μιγιό «αντιθέσεις χρωμάτων». Ελλείψεις που υφίστανται, παρά τους επηρεασμένους από την Τζαζ ιδιότυπους διδύτροπους ρυθμούς...

Το «Κονταέρτο για κλαρινέτο» του Α. Κόρλαντ, αφιερωμένο στον Μπένι Γκούτμαν, «είναι» στενά δειμένο με την τέχνη ενός σολίστ, που δεν δαμάζει απλώς, έστω και άρπια, το μουσικό του όργανο - όπως η νέα Γαλλίδα M.-C. Bouillard που ακούσαμε - μα διαθέτει κι όλους τους πρωτότυπους τρόπους αποδόσεως που χαρακτηρίζουν έναν εμπνευσμένο ερμηνευτή τζαζ.

Στο 2ο μέρος της συναυλίας, «πρωταγωνιστής» ήταν ο βιολιστής Μιλτ. Παπαστάμου. Και το 1ο έργο «Κραυγές και αποδοκιμασίες του όχλου» του νέου Ρωσοαμερικανού G. Pritsker (εδδόθη σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση), όσο και το σύντομο «Upsilon Remus» του Φ. Ζάππα, απευθύνονται κυρίως στις ικανότητες του βιολιστή - σολίστ. Ικανότητες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κι εκείνες του αυτοσχεδιασμού, δίπλα στον ωραίο ήχο, τη διαύγεια γραμμής και την άριστη τεχνική, τις οποίες ο Μ. Παπαστάμου διαθέτει πλουσιοπάροχα, μαζί με τη μαστοριά στον αυτοσχεδιασμό...

Οσο για το έργο του Πρίτσκερ αποκάλυψε πολύ σύντομα ότι ο συνθέτης αδυνατούσε - όπως ήταν επόμενο - να εκφράσει τον κόσμο ολόκληρο σ' ένα μουσικό πλαίσιο σαν αυτό. Τον κόσμο, δηλαδή, που ο ίδιος, ως άριστος γνώστης της λογοτεχνίας και ένθερμος φιλόσοφος, είχε αποκρυσταλλώσει στο πνεύμα του...

**B ΑΣ. ΤΣΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:** Η πρώτη εντύπωση και το καταστάλλαγμά της του πρόσφατου ρεσιτάλ του στο Μέγαρο συμπυκνώνονται σε μια κύρια έννοια: δεξιότεχνία στη 10η δύναμη. Το πέρασμα, δηλαδή, του σίφουνα μιας βιρτουοζιτέ που, σαν λίγες άλλες, έχει έπειρασει κάθε υλικό φραγμό. Μια δεξιότεχνία που λες ότι κινείται, σύμφωνα μέτους όρους της... ταχύτητας του φωτός και μια ακρίβεια που δεν γνωρίζει εξαιρέσεις.

Δάχτυλα που γίνονται αστραπές, οι οποίες μόλις αγγίζουν τα πλήκτρα, στο λαβύρινθο, στην παρασάλη του ξέφρενου πετάγματος τους. Γ' αυτό και ήταν τόσο εντυπωτικό το «διαβολοκατόρθωμά του της αποδόσεως των τριών μερών από τον «Πετρούσκα» που ο Στραβίνσκι επεξεργάστηκε για πιάνο, με βάση το ομώνυμο μπαλέτο του. Σκοπός του ένα μόνο μουσικό όργανο, το πιάνο, να αποδώσει το σύνολο της ορχήστρας, με μέσα δύμας που δεν αρκούν.

Το όλο, μια παρτιτούρα μοναδική στο είδος της, έχειειλ με σχεδόν ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες. Γιατί χρειάζονται «δαιμόνιες» ικανότητες για να περάσεις «σώος και αβλαβής» από την κόλαση των δοκιμασιών.

Ο Β. Τσαμπρόπουλος τις πέρασε με μπρό. Άλλα ο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης δεν πρεπει μόνο να καταπλήγηται. Πρέπει και να συγκινεί... Ετσι, ο πιανίστας, φανερά συγκεντρωμένος γύρω στην τεχνική τελειότητα, άφησε πολλές απαιτήσεις ανεκπλήρωτες, που έχει ο Μπετόβεν για τις «Εξι μπαγκατέλες» του κι ο Σούμαν για τους «Χορούς των ακολούθων του Δαυΐδ» του...